

# Pak de overvaller

Vorige week maandag gaf minister Opstelten het startschot voor de nieuwe campagne *Pak de overvaller. Pak je mobiel*. Iedereen moet voortaan (op gepaste afstand) een overval filmen of fotograferen met zijn telefoon. Dat moet de pakkans van overvallers vergroten. Pakt u uw mobiel?

Tekst: Jiska Vijselaar | Foto's: FMAX



*Bas Kuypers / Kuijpers Installaties / Den Haag*

## 'Lokt agressie uit'

'Ik moet het afkloppen, maar ik ben gelukkig geen ervaringsdeskundige. In de bouw komt diefstal helaas regelmatig voor, maar overvallen zijn we niet. Natuurlijk is elke hulp welkom als het je wel overkomt om te zorgen dat de daders worden gepakt. Filmen of fotograferen van overvallers kan helpen, maar of het afschrikkend daarvan groot genoeg is? Ik kan me voorstellen dat zoiets alleen maar meer agressie uitlokt en dan ook gericht op degenen die hun mobieltje pakken.'

'Mijn mobieltje zou ik zeker pakken. Ik weet alleen niet of ik het zo snel voor elkaar krijg een filmpje te maken.'

'Het vraagt wel een behoorlijke extra inspanning van iedereen die daartoe bereid is. Je moet je opname ook nog bij de politie krijgen. Het zou helpen als je het direct kan uploaden, zodra je 112 belt. Over een jaar moeten we maar eens kijken of de campagne effect gesorteerd heeft. Maar ik twijfel daar wel aan. Geeft de politie dan wel meer prioriteit aan dit soort zaken? En welke opsporingsactiviteiten gaan daar dan voor wijken?'

*Karin Ossendrijver / Bouw- en aannemingsbedrijf Ossendrijver / Amersfoort*

## 'Helpt wel'

'Of je er gewelddadige bendes mee afschrikt, weet ik niet. Minder professionele criminelen vast wel. Maar je kunt wel negatief zijn en zeggen dat het niet helpt, het is toch goed om met zijn allen alert te zijn. Criminaliteit is een maatschappelijk probleem, waar we met zijn allen voor betalen. Bijvoorbeeld doordat de verzekeringspremies hoger worden. Dan moeten we er ook samen een bijdrage aan leveren om

het op te lossen.'

'Zelf heb ik meegemaakt dat er op zaterdagochtend twee busjes met mannen met bivakmutsen en koevoeten bij ons bedrijf kwamen om de zaak leeg te halen. Gelukkig was er op dat moment geen personeel in het pand. Getuigen genoeg, dat wel. Ik kan zeggen: het vreet aan je als ze aan je spullen zitten. Je wilt iets doen. We hebben inmiddels camera's hangen. Toen bij mijn buurman werd ingebroken, heb ik opnames van onze camera naar de politie gebracht. Of ik bang ben dat de dieven dan verhaal komen halen bij mij? Nee, als we zo gaan denken, is het einde zoek.'



*Peter van Rijn / Interseco (beveiliging) / Den Haag*

## 'Symboolpolitiek'

'Weet je wel hoe snel een overval wordt gepleegd? Voordat je in de gaten hebt dat er iets aan de hand is, je telefoon hebt gepakt en je camera operationeel hebt, zijn de overvallers weg. Bovendien kun je niet inzoomen. Het is maar de vraag of het beeld oplevert waarop een gezicht te herkennen is.'

'Natuurlijk is het prima om zoiets te promoten, maar ik vind het een beetje symboolpolitiek. Is er wel aan gedacht wat dit betekent voor de getuige die een filmpje opneemt? Die komt

met naam en toenaam in het proces verbaal bij een ernstig geweldsdelict. Het is niet ondenkbaar dat de dader later nog even verhaal gaat halen.'

'Bedrijven die geld of waardevolle goederen in huis hebben, beschikken doorgaans wel over een camerasysteem. Ik denk dat het effectiever is als die één van hun camera's op de ingang richten. Dat kun je zo doen dat hij een soort 'pasfoto' maakt van iedere klant. Dan heb je een veel beter identificatiemiddel, dat ook nog door de benadeelde wordt ingebracht, dan een filmpje van een mobieltje.'